

"Kom, 'welbespraakt' ..."



## CHEVALIER IN ZIJN TIJD...

### Zijn leven:

"Kom".

"Kom volg mij" (Mt 4,19), "Kom en zie" (Joh 1,39), "Kom, allen die vermoed zijn..." (Mt 11,29). Als het nodig zou zijn om het Hart van Jezus te definiëren, dan zou deze enkele 'oproep om hem te volgen' volstaan. Jezus werd mens, herder, voorraad, hart, maar hoe zou hij zijn ware dimensie bereiken als hij alleen was gebleven? Jules Chevalier bood zijn metgezellen ook aan om hem te volgen. "In die tijd van het seminarie organiseerde hij een vereniging onder de meest vurige studenten, die de vereniging van de 'Ridders van het Heilig Hart' werd genoemd - Chevaliers du Sacré-Coeur" (Jules Chevalier. Een man met een missie. E.J. Cuskelly, msc. p. 11). Hoe zou hij, net als Christus, zijn ware dimensie bereiken als hij alleen was gebleven? "Kom, 'welbespraakt'...".

Christus, wiens Hart het "woord" is dat getrouw over Gods liefde spreekt, is het "welgezegde" bij uitstek. Hij is het "Hart van God op aarde". God houdt van ieder mens en het Hart van Christus klopt barmhartig voor hen. "Wij zullen het gelaat van Christus ontdekken in de armen, in de kleinen en in alle slachtoffers van onrecht en geweld" (Constitutie 22), "Overall wordt het Heilig Hart bemind" (Constitutie 5).

### Zijn woorden:

"Het bloed van Jezus bewatert onze aarde via duizend kanalen; sommige zijn zichtbaar, andere zijn verborgen, maar ze zijn allemaal aan het werk. Hiervoor zou de aanwezigheid, hier beneden, van door God in Jezus Christus gewijde christenen volstaan; christenen wijden de wereld..." (SCJ 244).

"Deze wereld van de uitverkorenen moet zijn zon hebben om haar te verlichten en tot leven te wekken, zijn oceaan om haar te bevruchten, zijn schatten om haar te verrijken, zijn koning om haar te besturen. Welnu, het Hart van Jezus zal dit alles ook zijn" (SCJ 119).

"Kom, gezegenden van mijn Vader ... Jullie zijn de bevoorrechten van mijn Hart. Jullie hebben zijn smarten gedeeld, zijn vernederingen, zijn angst, zijn lijden, misschien zijn lijdensweg; kom en rust in Hem en proef de heerlijkheden die Hij bevat" (M1 5).



*"Kom, 'welbespraakt' ..."*



CHEVALIER VOOR VANDAAG...

Als we tot God naderen, als we acht slaan op Christus en gehoor geven aan zijn oproep, geven we ook gehoor aan de uitnodiging van Jules Chevalier: Wat als we ons de 'Ridders van het Heilig Hart' noemen? Deze oproep wordt ons ook gedaan uit liefde voor Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 'Voorspreekster van moeilijke en wanhopige zaken', zoals Christus ons zegt: "Komt allen die vermoeid zijn..." (Mt 11,29).

**Vandaag, nu we dit bijzondere jubileumjaar afsluiten, versmelten de boodschap van Christus en het idee van pater Jules Chevalier in onze zending. We gaan naar het Hart van Jezus, het vleesgeworden hart van God, waar de ware liefde woont, de liefde waarmee we de Spiritualiteit van het Hart naar de verste uithoeken van de aarde brengen. We gaan, we blijven en dan gaan we erop uit om het te verkondigen en het aanwezig te maken in ieder mens, vooral in hen die het het meest nodig hebben. Moge iedereen de liefde kennen die God voor ons heeft!**



"Kom, 'welbespraakt' ..."



## GEBED VOOR DE MAAND

Heer,  
Als leden van de Chevalier Family,  
help ons de Kerk te begeleiden  
in haar missionaire werk,  
door te helpen de wens van paus Franciscus  
in vervulling te laten gaan.  
"Moge de wereld vandaag in staat zijn om het Goede  
Nieuws te ontvangen,  
niet door verdrietige en ontmoedigde evangelisten,  
ongeduldige of angstige evangelisatoren,  
maar door dienaren van het evangelie,  
wier leven de vurigheid uitstraalt  
van hen die hebben ontvangen,  
in de eerste plaats in zichzelf,  
de vreugde van het evangelie,  
allereerst in zichzelf,  
de vreugde van Christus".

(Evangelii gaudium, 10)

