

Onze-Lieve-Vrouw Van Het Heilig Hart



CHEVALIER IN ZIJN TIJD...

Zijn leven:

In Issoudun, op een middag in 1859, in de schaduw van enkele lindebomen, waar Jules Chevalier en enkele metgezellen schuilden voor de voorjaarshitte, stelde hij hen deze vraag: "Onder welke titel zullen we de kapel van de Maagd in onze kerk plaatsen?" Jules was geobsedeerd door het idee. Er kwamen verschillende voorstellen voor een nieuwe naam, maar Jules was duidelijk: "We krijgen Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart". Hij wendde zich tot haar voor hulp bij het stichten van de congregatie en beloofde haar, dankbaar voor de verleende gunsten, een speciale plaats te geven. Twee jaar later, in 1861, trouw aan zijn belofte, liet hij ook het gebrandschilderde raam van de kerk maken, waarin de eerste afbeelding van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart zou verschijnen.

Door het succes van de publicatie van een artikel van pater Chevalier in de Boodschapper van het Hart van Jezus en de campagne voor beelden voor de bouw van de kerk, verspreidde de devotie tot Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart zich snel. In 1864 werd de vereniging opgericht.

Zijn woorden:

Zo beschreef hij de kunstenaar hoe het eruit moest zien: "...het zal de Onbevleete Maagd voorstellen, van normale grootte, met haar handen en ogen naar beneden gericht, naar het Kind Jezus dat voor haar zal staan. Op zijn borst zal het kind zijn kleine hart hebben, omringd door stralen, die hij met zijn vinger aan de gelovigen zal tonen". (Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, Jan G. Bovenmars, msc, p. 15).

Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart: "Dit woord betekent dat Maria, als gevolg van haar goddelijke moederschap, grote macht heeft over het Hart van Jezus en dat wij via haar naar dit goddelijke Hart moeten gaan". (Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, Jan G. Bovenmars, msc. p. 29).

"Laten we vaak tot haar zeggen: Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, bid voor ons" (M1 718).



Onze-Lieve-Vrouw Van Het Heilig Hart



CHEVALIER VOOR VANDAAG...

De liefde voor Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart heeft onze dagen bereikt met hetzelfde enthousiasme waarmee Jules Chevalier haar tot hoofdpersoon van de congregatie maakte. Ze heeft zich verspreid over alle continenten en is nog steeds zeer actueel, niet in de laatste plaats omdat Johannes Paulus II in zijn encycliek *Redemptoris Mater* (RM, maart 1987) verschillende opmerkingen over haar maakt.

En als Chevalier daaraan toevoegt dat Maria "de hoop van de hopelozen" is, sluit Johannes Paulus II zich bij hem aan door te zeggen dat zij "voor alle mensen een zeker teken van hoop blijft" (RM 11).



Onze-Lieve-Vrouw Van Het Heilig Hart



GEBED VOOR DE MAAND

Maar dit aanbiddelijke Hart maakt,
om zulke grootse dingen te bereiken,
gebruik van een instrument;
en dit instrument ben jij, o Maria!
Wie kan zeggen welke plaats jij inneemt
in het goddelijke plan dat zich zojuist voor
onze ogen heeft onvouwd?
U hebt deze fontein van leven,
van licht en van zegen voortgebracht;
het is door uw gezegende handen
dat zoveel rijkdommen tot ons komen....
Aangezien het Hart van uw Zoon
het centrum is waar alles samenkomt,
het ontmoetingspunt van alle werelden,
de verheerlijking van alle wezens,
de rust van alle uitverkorenen,
leid ons dan naar deze lichtende smeltkroes
waar alles getransfigureerd en vergoddelijkt wordt
(SCJ 93).

