

geneesmiddel voor al onze kwalen



CHEVALIER IN ZIJN TIJD...

Zijn leven:

Als kind maakte Jules Chevalier een, voor de Europese samenleving in het algemeen en de Franse samenleving in het bijzonder, zeer moeilijk historisch moment mee, gekenmerkt door de grote Revolutie en het rationalisme. Toen hij 10 jaar oud was, sprak de Aartsbisschop van Bourges tot zijn Bisdom over "de morele plaag" als het grote kwaad van Frankrijk. Hij zei dat "om zulk groot kwaad te genezen, we een krachtig middel nodig hebben... tegen het vergif dat het sociale lichaam doordringt" en daartoe stelde hij voor dat ze "hun toevlucht tot het Hart van Jezus zouden nemen".

Met dezelfde overtuigingen kwam Jules Chevalier in 1854 in Issoudun aan. Hij sprak over twee grote plagen, "onverschilligheid en egoïsme". Verre van zich aan deze context aan te passen, ging het er hem om "Christus tot Hoofd van alle dingen te maken" (Ef 1,10) en hij stelde de kwestie van "herstel" aan de orde. Herstellen is vooral samen met Jezus werken aan het "herstel" van de schepping.

Zijn woorden:

"Onze Heer maakt van zijn goddelijk Hart "de kostbare aanvulling van onze zwakheid", die we kunnen gebruiken om onze gebeden en onze verdiensten tot oneindige proporties te verheffen..." (SCJ 185).

"Twee plagen tasten onze ellendige eeuw aan, onverschilligheid en egoïsme (MS 49): het egoïsme dat voortkomt uit onze menselijke brein, zoals de bloem uit de stam en de boom uit zijn wortel (MS 314), en de onverschilligheid die elke toestand verdort, die elk tijdperk verdroogt" (MS 79-78).

"Herstellen' is ons zonder tijdverlies verenigen met het 'werk' van God, wiens scheppende activiteit nooit ophoudt..." (SCJ 239).

"Wie kent beter dan zij (Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart) de voortreffelijkheid en heiligheid van het Hart van haar Zoon? [...] Deze Heilige Maagd is daarom de 'Reparatrix' bij uitstek van de wandaden begaan tegen het Hart van Jezus. Wat de doeltreffendheid van deze genoegdoening ook moge zijn, we moeten noodzakelijkerwijs de onze ermee verenigen" (SCJ 186).



CHEVALIER JAAR MAA 2024

15 maart – 200ste geboortedag van Pater Chevalier

geneesmiddel voor al onze kwalen



CHEVALIER VOOR VANDAAG...

Vandaag, 15 maart 2024, vieren we de 200ste geboortedag van Pater Chevalier. Net als hij zijn wij als Chevalier Familie niet onbekend met het 'kwaad van onze tijd': onverschilligheid en antiklerikalisme in het Westen, de vervolging van de Kerk in Midden-Amerika, het extreme geweld in de buurt van onze missies in Afrika, maar ook de gevolgen van de klimaatverandering in de Stille Oceaan... onder andere.

We leven niet in een moeilijker situatie dan die waarin Jules Chevalier zich aan het einde van de 19de eeuw bevond. Als hij alleen, geconfronteerd met de moeilijkheden, met een Congregatie om op te richten, wist hoe hij verder moest gaan... dan moeten wij, 169 jaar later, met de erfenis die zoveel zusters en broeders van de Chevalier Familie ons hebben nagelaten, in staat zijn om het 'herstel' voort te zetten.

Egoïsme en onverschilligheid blijven ook vandaag nog twee plagen, dus, aangemoedigd door Jules Chevalier, voegen we ons "zonder tijdverlies bij het 'werk' van God" en bij de "Reparatrix' bij uitstek", Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.



een man met een hart in vuur en vlam voor de missie!

1824-2024

CHEVALIER JAAR MAA 2024

15 maart – 200ste geboortedag van Pater Chevalier

geneesmiddel voor al onze kwalen



GEBED VOOR DE MAAND

God, onze Vader,
die ons zozeer hebt bemind dat Gij Uw Zoon
hebt overgeleverd voor het heil van de wereld,
wij danken U voor Pater Chevalier,
Uw gave aan de Kerk om genezing te brengen
voor de kwalen van zijn tijd.
Hij werd een bezielde apostel van het Heilig Hart
en van Zijn barmhartige liefde,
die hij overal bemind wilde zien.

Om genezing te brengen voor de kwalen van onze tijd,
voor ons geweld, onze onrechtvaardigheid,
onze onverschilligheid voor elkaar,
geef Heer, dat dit inspirerend voorbeeld van liefde
voor Christus, van hartstochtelijke toewijding
aan het heil van allen, worde getoond
aan de Kerk van vandaag.
Geef ons, Heer, Pater Chevalier
als voorspreker bij U
en als een reisgezel op wereldwijde wegen,
en dat overal worde gevestigd het Rijk
van Uw rechtvaardigheid,
van Uw liefde en vrede en dat het Hart
van Uw Zoon het Hart zij van een nieuwe wereld!
Amen

(Gebed voor de Zaligverklaring van Pater Chevalier).



een man met een hart in vuur en vlam voor de missie!

1824-2024