

## Een Nieuwe Mens en Een Nieuwe Wereld



### CHEVALIER IN ZIJN TIJD...

#### Zijn leven:

Jules Chevaliers vriend en trouwe metgezel sinds zijn seminarietijd, Pater Piperon, schreef over hem dat toen hij zich liet doordringen van het visioen van Jezus Hart, de ultieme openbaring van Gods liefde voor de wereld, zijn leven aanzienlijk veranderde en hij vriendelijk werd, zijn droge en afstandelijke houding tegenover anderen overwon; teder en meelevend was en zijn strengheid en extreme soberheid overwon; altijd bereid om te vergeven en zich te verontschuldigen. Pater Piperon zei altijd dat als iemand iets van Jules wilde krijgen, hij zijn vijand moest worden. Deze existentiële ervaring bracht Chevalier tot de gedachte dat, als de kennis van Gods Liefde, geopenbaard in het Hart van Christus, hem zo veranderde, hetzelfde zou kunnen gebeuren met de wereld als die de grenzeloze Liefde van God zou kennen. En hij ging op weg met zijn door liefde vernieuwde karakter en temperament om te werken aan een nieuwe wereld: 'Bemind zij overal het Heilig Hart van Jezus', was zijn motto en dat van onze Congregaties.

#### Zijn woorden:

"Wanneer uw Hart helemaal gevormd zal zijn door de liefde van alle harten en door hun versmelting tot één, zal dat het Koninkrijk van de vrede zijn in gerechtigheid en waarheid" (Mgr. Baudry, geciteerd door Chevalier, S 84).

"Vanuit het Hart van het vleesgeworden Woord, doorboord op Golgotha, zie ik de geboorte van een nieuwe wereld..." (Cfr. S 119). "Jezus is de nieuwe mens. In zijn menselijk hart biedt God zich aan de mensen aan als een model, als een voorbeeld om na te volgen en presenteert Hij zich aan hen als de bron van deugden" (S 20).

"Het is voor Jezus niet genoeg om de mensheid een zekere gelijkenis met Zichzelf te geven. Dit zou genoeg zijn voor de eer en het geluk van de mensen, maar het zou niet genoeg zijn voor de oneindige goedheid van God. Hij wil iets meer en uit liefde geeft God zichzelf aan ons" (Cfr S 240).

"Als God een werk wil, worden moeilijkheden mogelijkheden voor Hem. Hij lacht de menselijke wijsheid uit; Hij brengt haar voorspellingen in de war; Hij roept tot leven wat volgens haar nooit het daglicht zou mogen zien; Hij ontwikkelt en versterkt in vruchtbaarheid wat zij tot sterven had veroordeeld" (J. Ch. 1870).



# Een Nieuwe Mens en Een Nieuwe Wereld



## CHEVALIER VOOR VANDAAG...

Als we naar onze werkelijkheid kijken, vragen we ons soms af waar we naartoe gaan. We kunnen de ontmoediging, die ons soms overvalt, niet ontkennen. Uit Genesis weten we dat God de hele schepping in de handen van de mens heeft gelegd. En we zien wat we ermee gedaan hebben en nog steeds doen. We vernietigen onze planeet en maken de mensheid kapot. In de Openbaring wordt ons verteld over de oplossing en de uiteindelijke overwinning. **Door de spiritualiteit van het hart te leven, ontdekken we dat het nieuwe al begonnen is, in concrete mensen die geloven in de kracht van liefde. God is liefde en wij zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. In de liefde vinden we de kracht tot verandering om te komen tot een nieuwe wereld: " Zie, iets nieuws ga Ik maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat niet? " (Jes. 43:19), zegt de Schrift, en wij zijn de getuigen en de instrumenten van dit nieuwe.**



*Een Nieuwe Mens  
en Een Nieuwe Wereld*



GEBED VOOR DE MAAND

"Ik heb je liefgehad met  
een eeuwigdurende liefde, zegt God tegen mij.  
Mij, mij in het bijzonder.  
God heeft zo van mij gehouden.  
Ik, een zondaar.  
God en ik, wat een afstand!  
Oneindigheid en niets.  
En dit niets heeft God liefgehad".  
Ik heb jullie liefgehad  
met een eeuwigdurende liefde, vertelt God ons.  
Ons in het bijzonder,  
zoals ieder van ons is.  
God houdt van ons.  
We zijn uitverkoren, we zijn geliefd  
en God toont ons zijn nabijheid,  
zijn tederheid, zijn vergeving  
en bevestigt dat alles wat we anderen aandoen,  
we ook Hem aandoen.  
Door lief te hebben veranderen we de wereld.

Amen.

(R 17-18)

