

Gebed en Bezinning



CHEVALIER IN ZIJN TIJD...

Zijn leven:

Toen hij zich tijdens zijn theologische studies, verdiepte in het Bijbelse en devotionele aspect van het Heilig Hart, ontdekte Jules Chevalier dat hij op een bijzondere manier werd bemind, met een belangeloze uitverkiezing van vóór de schepping der wereld, met een concrete en grenzeloze liefde. Dat was Gods geschenk aan hem, samengevat in: "Hij heeft mij liefgehad en zichzelf voor mij gegeven". Deze ontdekking veranderde zijn visie op God en zijn manier van leven en voelen volledig. Hij begreep het oude gezegde "Liefde wordt terugbetaald met liefde." Met zijn sterke, gepassioneerde, evenwichtige en hardwerkende karakter probeerde hij tijdens zijn leven deze liefde te beantwoorden. Liefde leidt tot eenheid tussen degenen die van elkaar houden. Er kan geen eenheid zijn zonder communicatie tussen de twee, zonder wederzijds luisteren, zonder persoonlijke dialoog, zonder beschikbaarheid voor de ander. Hij herinnerde zich de Bijbelse zin: "Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij" (Hooglied 6:3). Dit in praktijk brengen noemen we bidden. Jules werd zo een man van gebed, een 'contemplatieve' man.

Zijn woorden:

"Op een dag sloot een man door zijn onvoorzichtigheid de fontein van Gods Liefde af... (MS 212), maar de soldaat heropende die fontein van leven en liefde, door het Hart van Jezus te doorboren. Onmiddellijk vloeide er bloed en water uit (Joh. 19,34); aanbiddelijk bloed vol goddelijk leven, zuiver en overvloedig water. Dit water stroomt naar het eeuwige leven (S 83). Drinken van beide verenigt ons met Hem".

"Het is waar dat mijn leven verre van contemplatief is; maar zeg eens, wie kan weten hoe ik mijn nachten doorbreng na 22.00 uur, of wat ik doe als ik al 20 jaar om 4.30 uur opsta? Meer nog, wie kan weten wat de innerlijke gevoelens zijn die mij bezielen tijdens de lange uren die ik 's morgens en 's avonds in de tempel doorbreng?" (J. Ch. 28/01/1891).

"De missionaris moet transparant zijn in zijn geest van gebed en een goed voorbeeld geven. Hierdoor zal hij meer vrucht voortbrengen dan door alle geleerdheid en welsprekendheid die hij kan aanwenden. Gebed zal een overvloed aan genaden op hem doen neerdalen en zijn woord kracht geven; zijn goede voorbeeld zal de geesten in staat stellen om vruchtbaar te ontvangen wat hij hun zal meedelen nadat hij het zelf van God heeft ontvangen"(J. Ch. 1855).

"We hebben mannen nodig die doordrongen zijn van de geest van gebed en apostolische ijver, die bereid zijn alles te geven en zichzelf te geven voor hun broeders en zusters. Dan zullen we ware apostelen zijn van het Allerheiligste Hart van Jezus" (J. Ch. 1900).



Gebed en Bezinning



CHEVALIER VOOR VANDAAG...

We leven vandaag de dag in het digitale tijdperk, in de tijd van het internet en de geleidelijke opkomst van kunstmatige intelligentie. We zijn nog nooit zo dichtbij en tegelijkertijd zo ver weg geweest, want dit alles leidt ertoe dat we wel geïnformeerd zijn, maar niet opgeleid; wel verbonden, maar niet verenigd, niet dichtbij, niet in dialoog, niet menselijker. We ontdekken de diepte van een gesprek niet meer door in elkaars ogen te kijken in nabijheid, in de tederheid van de dialoog, in medeleven en in persoonlijke uitwisseling. We worden wegwerpwezens, 'eilandmensen' die afhankelijk zijn van technologie. We worden vrienden van de mobiele telefoon en vijanden van existentiële communicatie van mens tot mens. We zijn technisch samen maar menselijk heel ver weg, omdat de 'smartphone' belangrijker is dan de persoon naast ons. **En we ervaren dit ook in onze relatie met God. Hij spreekt niet tot ons via de telefoon. Hij spreekt tot ons in het diepst van ons wezen, tot ons hart, maar Hij vindt ons altijd verbonden met technologie, ver weg van wat het meest eigen is aan ons wezen, aan ons zelf. De woorden van de Schrift klinken ons onmogelijk in de oren: "En daarom zorg Ik dat zij naar de woestijn gaat en spreek Ik tot haar hart " (Hosea 2:16). Daarom is het zo moeilijk voor ons om te bidden, om met Hem verenigd te leven, om voor anderen een geschenk te zijn dat getuigt van onze ervaring van God die liefde is. Er is geen liefde zonder existentiële communicatie.**



Gebed en Bezinning



GEBED VOOR DE MAAND

(Ave Admirabile)

Wees gegroet,
bewonderenswaardig Hart van Jezus,
U loven wij,
U zegenen wij,
U verheerlijken wij.
U zeggen wij dank.
U offeren, schenken en wijden wij ons hart.
Aanvaart het en neem het volledig in bezit.
Zuiver, verlicht en heilig het,
opdat Gij in dat hart
moogt leven en heersen voor altijd.

Amen.

