

Een Doorboord Hart



CHEVALIER IN ZIJN TIJD...

Zijn leven:

Erkend moet worden dat Jules Chevalier, geboren in een arm gezin met een goed arbeidsethos om te overleven, in het proces van menselijke en christelijke groei altijd met beide benen op de grond stond. Hij werd geboren en leefde in de harde realiteit van zijn tijd. Dat waren moeilijke jaren. De ideologie van de Franse Revolutie werd opgedrongen en in het westen brak het tijdperk van de industrialisatie aan. Alles veranderde en veel christelijke waarden verdwenen uit het dagelijkse leven. Jules noemde de negatieve context van zijn tijd: "Het kwaad van onze tijd". In een poging alle aspecten samen te vatten, gebruikte hij twee woorden: egoïsme en onverschilligheid. Beide houdingen kwam hij zowel op sociaaleconomisch gebied als op het gebied van het geloof tegen. Hij was geschokt door de oorzaken en de gevolgen ervan zoals armoede, marginalisatie, slavernij en secularisatie. In zijn studententijd ontdekte hij dat God, die Liefde is, niet tevreden was met dit menselijk lijden. Daarom zag hij in Christus, die ons met een menselijk en goddelijk hart liefheeft, het antwoord en de oplossing voor de uitdaging van zijn samenleving. Gods Liefde, gemanifesteerd in het beeld van Zijn Hart dat doorboord werd door het lijden van zijn broeders, was een uitdaging om te werken aan de bevrijding van de mens: "Wat je een broeder/zuster aandoet, doe je ook Mij aan".

Zijn woorden:

"Is het niet in dit Hart, dat de liefde die afdaalt naar de schepping en de liefde van de hele schepping die terugkeert naar God, elkaar ontmoeten?" (S 88) "Zijn doorboorde Hart is het laatste woord van Gods liefde. Het toont ons duidelijk wat Gods liefde ons allemaal wilde geven om te zien en lief te hebben" (S 84). "Verenigd met Hem wiens Hart voor ons geopend is om binnen te gaan en te drinken uit Zijn fontein van leven....". "En door Zijn doorboorde Hart binnen te gaan, ontdekken we dat wij de mysterieuze aanvulling zijn zonder welke Christus niet alles zou zijn wat Hij zou moeten zijn" (S 86 - vgl. Ef 1,23).



Een Doorboord Hart



CHEVALIER VOOR VANDAAG...

In dit nieuwe millennium, in het tijdperk van verandering, kunnen we niet ontkennen dat er veel 'kwalen van deze tijd' zijn, waarbij egoïsme en onverschilligheid worden versterkt door nieuwe manieren die de meerderheid van de mensen benadelen en ten goede komen aan enkelen. Het volstaat naar onze horizon te kijken om op te merken dat we het Hart, de Liefde van God, volledig geopenbaard in Jezus van Nazareth, blijven schenden. **Net als Jules Chevalier geloven wij dat alleen bezielde en toegewijde liefde de wereld kan redden. Kortom, als zoals Paus Johannes Paulus II zei, liefhebben "het u boven het ik stellen" is, dan is het de enige manier om egoïsme en onverschilligheid en het daardoor veroorzaakte lijden van de meerderheid van de mensheid te overwinnen.**



Een Doorboord Hart



GEBED VOOR DE MAAND

Heer,
U inspireerde Jules Chevalier
om zich diep te laten raken door het
kwaad dat de mensen van zijn tijd trof.
Wij bidden dat,
terwijl wij het Hart van Christus aanschouwen,
waarin de barmhartige liefde
van de Vader is geopenbaard,
wij ook in Hem de remedie voor
de kwalen van de wereld mogen ontdekken.
Mogen wij,
bewogen door deze liefde
en geleid door de Heilige Geest,
overal getuigen zijn van Zijn liefde.

Amen.

Cf. MSC Constituties, no. 3.

