



## CHEVALIER IN ZIJN TIJD...

### Zijn leven:

Op 8 december 1854, kort na aankomst in Issoudun, stichtte Pater Jules Chevalier samen met zijn metgezel, Pater Maugenest, de "kleine sociëteit" van de MSC. We vinden zowel in de privé- als in de officiële brieven van Pater Chevalier vaak de uitdrukking "de kleine sociëteit". In zijn laatste testament van april 1903 schrijft hij: "Ondanks mijn onwaardigheid was de Goede God bereid mij als een instrument te gebruiken om de Kleine Sociëteit van de Missionarissen van het Heilig Hart te stichten...". "Klein' in de zin van 'nederig van oorsprong', toch heeft 'deze Sociëteit een mooie toekomst, want als zij zich altijd groot toont in haar bescheidenheid en nederigheid, heeft God grootse bedoelingen." (*Annales de la Petite Sociëteit*, Serie I, Opera Jules Chevalier, M.S.C Vol 1, p, VI; *Florilege Chevalier*, 12 Septembre, p. 290). Pater Chevalier liet deze kwaliteit zien: "...Ik zag hem altijd als nederig, met een eenvoudige en openhartige nederigheid; met een geest van bewonderenswaardige christelijke eenvoud, die alles aan God meldde, Hem de eer gaf en nergens van profiteerde." (*Getuigenis 16*, Van Pater Charles Piperon, MSC, Issoudun, 2 april, eerste paasdag 1899).

### Zijn woorden:

"... Van de kribbe tot het kruis worden tederheid en kracht in Hem getoond met een onvergelykbare helderheid. Ik ben de Goede Herder. Alle stappen die Hij zet, gaan gepaard met mededogen... en zijn kracht verlaat Hem nooit... (SCJ 200). Pater Chevalier vroeg zijn volgelingen vriendelijk en nederig van hart te zijn. Door deze deugden zullen zij hun apostolaat overvloedig vrucht zien dragen: "Schapen laten zich gemakkelijk leiden, ze herkennen hun herder en zijn stem, ze volgen hem..." (M I 525-526). "Wat een eer voor ons om bij Zijn werk betrokken te zijn en dezelfde deugden te vertonen als Hij" (M I 525). "Leer van mij..." zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Pater Chevalier heeft echt gehoor gegeven aan deze uitnodiging van Jezus. Hij uitte dit in een geest van vergeving jegens hen die hem hadden gekwetst, in het bijzonder jegens zijn eigen confraters die hem hadden aangegeven bij de aartsbisschop van Bourges toen zij hem verdachten. Hij hield van hen allemaal en promoveerde zelfs een van hen tot kanunnik van het aartsbisdom Bourges. (Uit *Vijftien dagen bidden met Jules Chevalier*, Pater André MAYOR, MSC, Zevende Dag).



# CHEVALIER JAAR SEPT 2023

De derde dag uit Vijftien dagen bidden met Jules Chevalier,  
samengesteld door Pater Andre Mayor, MSC, Zevende Dag



## CHEVALIER VOOR VANDAAG...

Gods stijl is nabijheid, een speciale, barmhartige en tedere nabijheid. De drie woorden die het leven van een priester definiëren en ook dat van een christen, omdat ze precies zijn ontleend aan Gods stijl: nabijheid, mededogen en tederheid. (Paus Franciscus, *Toespraak op het Symposium "Voor een fundamentele theologie van het priesterschap"*, donderdag 17 februari 2022). We zijn geroepen tot de revolutie van tederheid. "Tederheid is geen zwakte, het is kracht. Tederheid is de liefde die dichtbij en concreet is, het is een beweging die begint vanuit het hart om de ogen, oren en handen te bereiken. Het is zorgen voor de ander. Tederheid is de taal van de kleinsten, van hen die de ander nodig hebben. Tederheid is daarom buigen naar het niveau van de ander." (Paus Franciscus in een videoboodschap in het Italiaans, uitgezonden op 25 april 2017 tijdens de TED2017 conferentie gehouden in Vancouver, Canada).

Zijn wij in onze relaties met anderen gemakkelijk in het vergeven? Of geven we de voorkeur aan roddelen of achterklap als we ongelukkig zijn met bepaalde mensen? Onthoud dat: "De neiging tot afkeuring, kritiek en bekendmaking van wat men in anderen laakbaar vindt, voortkomt uit hoogmoed, uit geheime afgunst misschien of uit gekwetste eigenliefde, of uit nauwelijks verholen afkeer." (Jules Chevalier, *M II*, 98).

Pater Chevalier liet ons door zijn woorden en voorbeeld zien dat Gods stijl geen afstandelijkheid, onverschilligheid of veroordeling is. **Hoe kunnen wij, als leden van de Chevalier-familie, Gods stijl uitleven in onze relaties met anderen? Hoe praktiseren jullie als ouders, pastores of leerkrachten "Zachtmoedig Ouderschap en zachtmoedige Opvoeding" op school en in het gezin?**



# CHEVALIER JAAR SEPT 2023

*De derde dag uit Vijftien dagen bidden met Jules Chevalier,  
samengesteld door Pater Andre Mayor, MSC, Zevende Dag*



## GEBED VOOR DE MAAND

Jezus, ware Herder,  
vanaf de kribbe tot het kruis van Golgotha  
hebt U altijd de kracht van Uw tedere liefde  
voor alle mensen tot uitdrukking gebracht.  
De kwaliteiten van Uw Hart inspireerden  
Jules Chevalier, onze spirituele vader.  
Hij wilde dat wij, zijn volgelingen,  
de rijkdom van Uw Heilige Hart zouden verspreiden.  
Nu we de 200ste verjaardag  
van zijn geboorte gaan herdenken,  
vragen wij U ons een nieuw hart  
te geven voor de nieuwe wereld.  
Verander onze harten van steen in harten van vlees,  
zodat we net als hij  
"uw Hart in deze gewonde wereld" kunnen worden.

Amen.



een man met een hart in vuur en vlam voor de missie!

1824-2024