



CHEVALIER IN ZIJN TIJD...

Zijn leven: Op 14 juni 1851, aan de vooravond van het feest van de Heilige Drie-eenheid, werd Jules Chevalier op zevenentwintigjarige leeftijd tot priester gewijd. De volgende dag droeg hij zijn eerste Mis op in de kapel in de tuin van het seminarie van Bourges: *"Op het moment van de wijding overvielen de grootsheid van het mysterie en de gedachte aan mijn onwaardigheid me zo, dat ik in tranen uitbarstte"* (Persoonlijke aantekeningen, serie 1, Opera Jules Chevalier MSC, deel 2, 14). Nadat hij als pastoor in drie verschillende parochies had gewerkt, werd hij benoemd tot pastoor in Issoudun. Op 21 oktober 1854 kwam hij aan in Issoudun, waar hij zich bij Emile Maugenest voegde die hem enkele maanden was vooruitgegaan. [uit *Vijftien dagen bidden met Jules Chevalier*, Fr Andre Mayor, MSC, p.7].

Zijn woorden:

Als we onze Heer volgen tijdens zijn openbare leven, zien we dat zijn Hart zich ontfermt over alle tegenspoed, over alle morele en lichamelijke ellende. Waar komt de vergiffenis vandaan die Hij zo gul schenkt aan de Samaritaanse en aan de overspelige vrouw, aan Maria Magdalena? Uit Zijn Hart. Waar komt het oneindige mededogen vandaan waarmee Hij zondaars behandelt, die tedere zorg voor hen die lijden? Uit zijn Hart... Dus het evangelie dat hiervan een beschrijving geeft, zou het evangelie van het Heilig Hart genoemd kunnen worden! (SCJ 9).

CHEVALIER VOOR VANDAAG...



Chevalier luistert en observeert. Wat doet Jezus? *"De rol van Jezus op aarde was niet te veroordelen, maar te vergeven; niet wie lijdt uit de weg te gaan, maar hun lijden te verzachten; niet het verloren schaap in de steek te laten maar het terug te brengen in de kudde..."* (Meditaties voor elke dag van het jaar, volgens de Geest van het Heilig Hart, deel 2, 642.) De wereld lijdt: *"Wat te doen om haar te genezen en te redden? Wij kennen de Liefde van het Heilig Hart. Het is de enige remedie die God heeft gegeven om de wereld te genezen, dat wil zeggen, alle mensen terug te brengen op de weg van het heil die ze hebben verlaten... Open de deuren, breek de ramen open! Lucht moet naar binnen stromen en circuleren zodat de stervende wereld, de lijdende aarde en alle schepselen kunnen ademen om gered te worden. Doe evenzo, geef de genaden, die het Hart van Jezus met zoveel liefde heeft aangeboden, terug aan de zielen, geef God aan de wereld die deze atmosfeer inademt"* (SCJ 285-286).



CHEVALIER JAAR AUG 2023

*De derde dag uit Vijftien dagen bidden met Jules Chevalier,
samengesteld door Pater Andre Mayor, MSC, Zesde Dag*

CHEVALIER VOOR VANDAAG...

Laten we samen met Chevalier kijken en luisteren naar de wereld van vandaag, in het Hart van Jezus. Waar ziet en hoort u de dringende noden in de wereld, de maatschappij, de gemeenschap en uw familie/parochie/werkplek, die wanhopig verlangen naar de leven-gevende liefde van God? Wat zullen we doen om de deuren te openen zodat de Heilige Geest, de adem van God, naar binnen kan stromen? Hoe kunnen we hun lijden of de lasten verlichten door onze kleine liefdesdaden met het Hart van Jezus?



GEBED VOOR DE MAAND

O God, genadige Vader van alle schepselen, open ons hart, net als dat van Jezus, voor Uw aanwezigheid en liefde in alle omstandigheden. Help ons om onszelf te vergeten en ons Uw liefde te herinneren, om met Uw Hart te kijken en te luisteren naar de nood van mensen, zodat we in ons leven de vrede, het mededogen en de liefde van het Hart van Jezus weerspiegelen. Op deze manier zullen wij, als Chevalier-familie, Zijn missie op aarde waarlijk voortzetten. Amen.

(uit 100 gebeden, nr. 16.)



een man met een hart in vuur en vlam voor de missie!

1824-2024