



CHEVALIER IN ZIJN TIJD...

Zijn leven: In het seminarie in Bourges was Jules bevriend geraakt met enkele van zijn medestudenten, onder wie Emile Maugenest en Charles Piperon. Hij was ervan overtuigd dat een vurige groep, goed opgeleid en in het bezit van een solide spiritualiteit, in staat zou zijn om "het egoïsme en de onverschilligheid te bestrijden" die het Hart van Christus verontwaardigden. (Regels 1857; *Meditaties voor elke dag van het jaar, in de Geest van het Heilig Hart*, vol.1)

Zijn woorden:

Ook al bestaat de mensheid uit verschillende leden, toch bestaat ze uit hetzelfde bloed en vormt ze maar één lichaam, hetzelfde lichaam. Het Hart dat leven geeft aan alle leden van dit lichaam is het Hart van Jezus. Alleen dit Hart verenigt ons met God. Zodra we ons van elkaar losmaken, verliezen we, samen met het goddelijke leven waarvan Jezus de bron is, het ware gevoel van menselijke verwantschap...Dat goddelijke Hart is dus het centrum waar alle andere harten omheen draaien (Artikel in De Boodschapper van het Heilig Hart van Jezus, vol. 7, juni 1865; p. 529).

CHEVALIER VOOR VANDAAG...



"Het Hart van God' aan alle mensen tonen, dat is inderdaad wat Jezus, het vleesgeworden Woord, tijdens zijn hele openbare leven heeft gedaan... Chevalier zegt: "...Overal geeft Hij blijk van een niet aflatende zachtmoedigheid, een barmhartige tederheid, die in staat is de meest verharde harten te raken; Hij jaagt niemand weg; de kleinen, de machtigen, de armen, de zondaars, allen scharen zich om Hem heen..." (Geschriften over het Heilig Hart van Jezus, Fontes MSC, serie 1, deel 4, p.147). Jezus kwam om ons Gods liefde te tonen, een wonderbaarlijke en transformerende liefde'; om ons in staat te stellen te geloven dat God een liefhebbende God is (*Vijftien dagen bidden met Jules Chevalier*, p.20).



CHEVALIER VOOR VANDAAG...

Nadat ze gehoor hebben gegeven aan het "Kom" waarmee de leerlingen geroepen worden, zijn Chevalier en zijn medebroeders klaar om overal "*heen te gaan*" om deze liefde van het Hart van Jezus te delen, "*Ametur ubique!*". (Meditaties I, p.517). En als leden van de Chevalier-Familie zijn wij geroepen om ons motto te leven zoals zij. Het beantwoorden van deze oproep gaat gepaard met uitdagingen van onzekerheid en onveiligheid, van het verlaten van onze comfortzone. Vaak worden we geconfronteerd met verschillende beperkingen van onze werkelijkheid en onze zwakheden. Wat geeft ons de kracht om onze missie voort te zetten als we met zulke uitdagingen worden geconfronteerd? Vertrouwen we op de liefde van God of vertrouwen we op ons eigen kunnen? Vandaag worden we uitgenodigd om de oproep van het Hart van Jezus te beantwoorden met een dieper geloof in de liefde van God. Met Pater Chevalier zeggen we: Net als Maria... "*Hier is de dienstmaagd van de Heer, Uw wil geschiede.*" En net als Petrus: "*Op uw bevel zal ik het net uitgooien.*" (Missio ad gentes, p.94).



GEBED VOOR DE MAAND

Heer, Jezus Christus,
moge Uw Geest ons deelgenoot maken
van Uw Liefde voor de Schepper
en voor alle mensen,
zodat altijd en onder alle omstandigheden,
ik Uw wil zal volgen en Uw missie onzelfzuchtig
en genereus zal uitvoeren.

Moge in een moment van crisis
Uw Geest ons kracht geven
om nog meer op Gods Liefde te vertrouwen,
zodat ons hart opnieuw vol passie
en liefde zal zijn,
voor Gods missie op aarde.
Amen.

(uit 100 Gebeden, nr.6)

