



ANNALEN VOOR HET CHEVALIER-JAAR

WEBSITE CHEVALIER-JAAR

De Commissie voor het Chevalier-jaar kondigt met genoegen aan dat er een nieuwe website voor het Chevalier-jaar is gebouwd, die nu toegankelijk is. Het is een subdomein van de website van de Missionarissen van het Heilig Hart.

Om toegang te krijgen klikt u op deze link: jchevalier.ametur-msc.org. Deze link brengt u naar de "homepage" waar u uw taal kunt kiezen. U vindt er Nieuws, Afbeeldingen, Artikelen en andere bronnen.

"Daarnaast kunt u de hashtag **#jchevalier200** gebruiken op uw Sociale Netwerken. Het is een gemakkelijkere manier om berichten over het Chevalier-jaar te identificeren".

We nodigen u uit om nieuws, foto's en video's van uw activiteiten in het Chevalier jaar te delen. Bijvoorbeeld foto's en video's die laten zien hoe u het Chevalier-jaar in uw land, provincie of gemeenschap hebt geopend. Met uw toestemming zullen we wat u stuurt uploaden in de rubriek NIEUWS op de website.

Stuur uw artikelen, nieuws, foto's en video's naar de heer Javier Trapero op dit e-mailadres: comunicacion@misacores.org

Het Chevalier-Jaar is een wereldwijde viering van de hele Chevalier Familie. Laten we elkaar deelgenoot maken van onze vieringen door via de website ons nieuws, foto's en video's met elkaar te delen.





CHEVALIER IN ZIJN TIJD...

Zijn leven: In het grootseminarie probeerde Jules een spiritueel leven te leiden. Hij was ernstig geworden in zijn streven en zwijgzaam in zijn relaties met anderen. Nadat Jules in het bijzonder het Heilig Hart als de Goede Herder had ontdekt, leek Christus hem "*het laatste woord*" (SCJ 76). Sinds die dag leek Chevalier meer ontspannen en glimlachte hij meer. "*...en ook nu nog, na vijftig jaar, vinden we hem altijd welwillend, meelevend en beminnelijk tegenover allen die hem benaderen. Hij is alles voor iedereen geworden, om alles voor Jezus Christus te winnen.*" (Charles Píperon, *Geschriften over het leven van de stichter*, 34.)

Zijn woorden:

Jezus komt dan naar de aarde om Zijn missie te vervullen; hij zal alleen Zijn Hart volgen. Een woord zou genoeg zijn geweest, maar Hij doorzoekt zijn hart en dat geeft aan dat, om meer liefde uit te drukken, Hij geboren zou moeten worden als een klein kind in een stal, arm en behoeftig... (Ftes MR 35).

Vanaf het begin der tijden, vertelt Chevalier ons, "*was God [...] van plan om Zijn Liefde aan ons te openbaren*" (SCJ 3) en hij voegt eraan toe: "*De Zoon van God... verscheen onder ons met een hart vol mededogen, liefde en barmhartigheid*" (SCJ 209).

CHEVALIER VOOR VANDAAG...



Zodra Jezus werd verwekt in de maagdelijke schoot van Maria, werd zijn menselijke hart meteen geënt op de aanbiddelijke persoon van het goddelijke Woord. Jezus maakt ons Godgelijk door onze natuur met de Zijne te verenigen; Hij geeft ons zijn gaven, zijn genaden, zijn vriendschap. "Door Hem bezitten wij het Hart van God..." (M I 120). De incarnatie groeit nog steeds totdat allen één lichaam zullen zijn, waarvan Christus het hoofd zal zijn (zegt Paulus), of het hart, voegt Chevalier eraan toe: "...het Hart van Jezus is niet alleen het Hart van zijn heilige mensheid, maar ook het Hart van de Kerk, haar mystieke lichaam...een echt lichaam waarvan wij de leden zijn, ieder van ons kan waarlijk tegen dit goddelijke Hart zeggen: "U bent mijn Hart!" (SCJ 81).



CHEVALIER VOOR VANDAAG...

Vandaag nodigt Jezus overal alle harten uit om als zijn Hart te zijn, vooral onder de tedere leiding van zijn moeder, Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Hij blijft roepen: "Kom, volg mij, de geliefde van mijn Vader!" **Laten we aandachtig naar ons hart luisteren... Waar luistert u naar in uw hart? Op welke manier roept Jezus uw hart voortdurend op om het geïncarneerde Hart van Jezus te zijn in uw relatie met anderen in uw dagelijkse leven? Hoe reageert u concreet op deze specifieke oproep van Jezus voor u?**



GEBED VOOR DE MAAND

Heer Jezus,
het vleesgeworden Woord van God,
uw Heilig Hart is het Hart van God,
de bron van barmhartigheid, mededogen,
moed en kracht.
Geef ons de genade om in ons dagelijks leven
ons hart om te vormen naar uw Hart.
Heer Jezus, in uw Hart woont de volheid
van Gods liefde voor de wereld.
Geef ons de genade om dit Chevalierjaar
te leven in verbondenheid met alle leden
van de Chevalierfamilie over de hele wereld,
zodat uw liefde overal gekend en bemind wordt.
Jezus, Hart van onze harten!
Kom, leef in ons!
Amen.

(Bewerking uit de Noveen van de 150ste Verjaardag, p.11-12)

