



CHEVALIER IN ZIJN TIJD...

Zijn leven: Op zijn zeventiende ging Jules naar het kleinseminarie van Saint-Gaultier (Indre) en maakte in 1846 zonder problemen de overstap naar het grootseminarie van Bourges (Cher). Hij was een serieuze student, nogal streng in de beoefening van zijn geloof. Op een dag ontdekte hij, dankzij een uitzonderlijke leraar, het Hart van Christus. Voor hem was het "als een nieuw visioen van God... badend in schitterend licht en kleuren... dat zijn hele leven verlichtte terwijl hij het Hart van Christus ontdekte. Het was de visie en de inspiratie van zijn leven en van al zijn prestaties..." (Een nieuw hart en een nieuwe geest, EJ Cuskelly 24).

Zijn woorden:

*Verschijn, Zon van alle zonnen,
Licht van de wereld, levend licht,
Begin en Einde,
onze God en ons alles!
Jezus, Jezus,
verschijn met alle pracht en praal
van je aanbiddelijk Hart,
die kern van liefde, die bron van leven,
van genade en van zegeningen!
(SCJ 66-67)*

Van het kleine atoom naar de mensheid, is Chevalier gevorderd in de richting van "Gods Hart". Wat een openbaring!

CHEVALIER VOOR VANDAAG...



Deze verfrissende openbaring van het gelaat van God kwam tot hem op een moment dat hij zich zorgen maakte over de redding van de wereld vanwege haar onverschilligheid. Toen werd hij zich er scherp van bewust dat "toen Jezus op aarde was, Hij graag alle tederheid van zijn Hart schonk aan de kleinen, de nederigen, de armen, aan de lijdende mensheid. De aanblik van ellende... vervulde Zijn Hart met mededogen" (Meditaties, deel 2, 3).

Pater Chevaliers ontdekking van het Heilig Hart veranderde hem radicaal en net als Jezus vervulde de aanblik van ellende zijn hart met mededogen en reageerde hij heel praktisch.



CHEVALIER VOOR VANDAAG...

Hoe zit het met u? Hoe verandert het Hart van Christus u?

In de verschillende delen van de wereld waar wij aanwezig zijn, zien we "ellende" om ons heen... *(sluit uw ogen even, en kijk met de ogen van uw hart naar de ellende om u heen en benoem wat u ziet).* **Hoe reageert u, als individu en als gemeenschap, op de ellende die u ziet?**



GEBED VOOR DE MAAND

O Heilig Hart van Jezus,
verschijn vandaag voor ons.
In hen die niets
te eten hebben.
In degenen wiens stem niet
wordt gehoord.
In hen die afgewezen worden
en geïsoleerd zijn.
In hen die nergens een thuis
vinden om te wonen
O Heilig Hart van Jezus,
verschijn vandaag voor ons
en maak onze harten als het Uwe.
Amen.

